

Raad van kerken Amersfoort

Deze pagina komt tot stand in samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort. Kopij kunt u sturen naar kerkpagina@kerkpleinamersfoort.nl

Franciscus ontmoeten als leider

AMERSFOORT - Gisteren was het Werelddierendag. Deze dag is de sterfdag van Sint Franciscus (1181/82 tot 1226), de heilige uit het Italiaanse Assisi. Dierenvriend, vredebestichter, evangelieverkondiger - maar ook inspirator voor hedendaagse leidinggevers. Jaap Lodewijks schreef een boek over 'Franciscus ontmoeten in leidinggeven en werk'.

door Christl Korzelius

„Franciscus was leider tegen wil en dank en was er beslist niet op uit om een orde, of organisatie, te stichten. Wat hij het liefste wilde, was het evangelie verkondigen en vrede brengen. In zijn tijd, de dertiende eeuw, geen overbodige luxe. Het was chaos in Zuid-Europa. De kruistochten waren gaande en er heersten vreselijke ziekten. Franciscus was een straatwerker. Hij zette zich in voor de onderklasse, de melaatsen.” Zo typeert Jaap Lodewijks de middel-eeuwse heilige, die tijdens zijn leven al beroemd werd en veel volgelingen kreeg. Lodewijks, oud-hoofredacteur van de Amersfoortse Courant, is werkzaam in de hoofdredactie van dagblad De Stentor. Zijn leidinggevende ervaringen toetst hij in het boek aan Franciscus.

„Franciscus heeft allerlei uitspraken gedaan over leidinggeven. Overal waar mensen samen zijn, zo ook onder zijn volgelingen, ontstaat de noodzaak tot ordening en is leiding nodig. Voor Franciscus was leidinggeven een taak die niet belangrijker was dan andere taken, zoals het wassen van andermans voeten. Ook zag hij leidinggeven als iets tijdelijks, om te voorkomen dat leiders machtsposities zouden innemen. Franciscus en zijn volgelingen leef-



Jaap Lodewijks: „Ook nu kunnen leidinggevendend Francisus' principes toepassen.”

den zo gelijkwaardig mogelijk en iedereen droeg verantwoordelijkheid voor het collectief.

Als een van de eersten beschreef hij wat leidinggeven met je doet en dat het ook een last kan zijn. Een kernbegrip bij Franciscus is ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden. In mijn boek beschrijf ik bijzondere ontmoetingen van Franciscus - met de sultan, de wolf en de paus bijvoorbeeld - en wat voor effect die hadden op beide partijen. Leidinggeven is voor Franciscus een levenshouding, waarvoor humor en zelfspot nodig is, maar

ook durf en het vermogen uit je eigen comfort zone te stappen. Hij deed dit zelf door de confrontatie met de melaatsen aan te gaan.”

Het aanbod aan managementboeken is groot. Over Benedictijns leidinggeven en dienend leiderschap is veel geschreven. Franciscus was tot nu toe niet in beeld als inspirerend voorbeeld voor managers. Het boek van Lodewijks brengt daar verandering in. „Leidinggevendend van nu kunnen veel van Franciscus leren. Bijvoorbeeld over het omgaan met weerstand. Ga er niet meteen tegenin, maar luister vanuit een dienende

houding. Zet lastpakken niet op een zijspoor, maar wees nieuwsgierig naar hun andere kijk. Bovendien, besef dat je als manager je organisatie moet versterken, niet jezelf. Er is door dit boek vraag naar lezingen en workshops. Franciscus houdt ons een spiegel voor. Het voordeel is dat je geen methode hoeft te bestuderen om hem na te volgen. Ook de katholieke kerk kan wel wat Franciscus gebruiken!”

◆ Als het wassen van andermans voeten; Jaap Lodewijks; Uitgeverij Ten Have, 2011. www.franciscaans-leiderschap.nl

Column door Paul van der Harst



Normaal

‘Doe eens normaal man.’ De gevleugelde woorden van de geachte volksvertegenwoordiger - en van de minister-president - zullen wel een tijdje gebruikt blijven worden. Op de plek waar de wetgevende en uitvoerende macht elkaar ontmoeten, heeft de straattaal haar intrede gedaan. Wat mij betreft geen goed voorbeeld. En ik ben blij dat we - voor zover ik weet - in de Amersfoortse gemeenteraad een toontje ‘normaler’ zingen. Ach, wat is normaal? Dat heeft in ieder geval iets te maken met afspraken. Zó spreek je op straat, zo in het parlement. Zo in de kroeg, zo aan de eettafel. Die afspraken liggen niet vast, die zijn in beweging. Waar we nu van opkijken is straks misschien weer ‘normaal’. Daarbij: het is soms heerlijk om taal uit de ene sfeer opeens in te brengen in de andere. In een gebed om vrede gebruikte ik eens de term ‘duizend bommen en granaten’, geleend uit de strip Kuifje. Om de ernst en de beklemming even te doorbreken. En dan weer te herpakken. Dan is de ernst ook weer opnieuw ernstig.

Iets anders wordt het als de taal van de straat het gebed helemaal overneemt. Je hoort dat wel bij evangelische christenen die tegen God spreken als tegen een aardige buurman. Nu is God ongetwijfeld onze meest Aardige Buurman maar Hij blijft wel God. Dus: houd de taal van de straat op straat. De taal van de gods-dienst in de kerk. En laat ze af en toe eens verfrissend overspringen. Laat het ook niet gebeuren dat de taal van de straat zich blijvend nestelt op school. Of de taal van het bedrijfsleven in de zorg. De verschillende talen die we spreken staan voor de eigen-aardigheden van elke sfeer. De taal van de zorg drukt de waarden uit die in de zorg centraal staan. Als je die taal ondergeschikt maakt aan het managementjargon dan raakt ook het zorgen uit het zicht. Juist het onderscheid tussen talen helpt ons na te denken over wat ‘normaal’, belangrijk of misschien wel heilig is op een bepaald terrein. Dat kunnen we dan in gesprek brengen. En veranderen. Zo staan we niet stil, maar laten we ons ook niet gek maken.

Gebedsdag

AMERSFOORT - Zaterdag 8 oktober is de Nationale Gebedsdag. De focus ligt dit jaar vooral op gebed voor missionaire aanwezigheid van kerken en christenen in Nederland. Het thema is ‘Bid zonder ophouden’. De Evangelische Alliantie (EA) coördineert deze 31e landelijke gebedsdag. Met deze dag wil de EA christenen stimuleren om zelf het evangelie in hun woonplaats handen en voeten te geven. Door bijvoorbeeld samenkomsten te organiseren. Zo ook in Amersfoort: in De Herberg organiseert NieuwlandZoekt een 24-uursgebedsbijeenkomst. NieuwlandZoekt is een groep christenen die regelmatig samenkomt om te eten en activiteiten in en voor de wijk te doen.

Locatie en tijd: de 24-uursgebedsbijeenkomst in De Herberg, Watersteeg 85, start op 7 oktober om 19.00 uur en eindigt 8 oktober 19.00 uur.

Meer informatie: www.nieuwlandzoekt.nl. Op www.nationalegebedsdag.nl staan alle gebedsactiviteiten in Nederland.

Trefpuntjes

KIK - Bij radio Kerken in Keistad (KIK) op frequentie 87,5 vertelt op zondag 9 oktober auteur Manuela Kalsky, auteur over verdraagzaamheid en samenleving in Trouw en andere media. Zondagmiddag 16 oktober spreekt auteur en publiciste, journaliste en voorganger in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam Colet van der Ven over Eros en Agapè: een interview vol passie en mededogen. Uitzendingen van 14.00 tot 15.00u en op maandag een herhaling om 15.00u. Informatie: www.radiokik.nl.

OOGST - Op 7, 8 en 9 oktober organiseert de St. Martinuskerk, Kerklaan 22 te Hoogland, een oogstdankfeest met vieringen, cabaretoptredens en een tentoonstelling. Informatie: www.sintmartinus-hoogland.nl.

CANTATE - zaterdag 8 oktober vanaf 19.00 uur voert het Amersfoorts Kantate Koor en Orkest een cantate van Bach uit. Toegang is gratis. Locatie: St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29. Informatie: www.rondomdekantates.nl.

GLORIA - Projectkoor Brandpunt voert op zaterdag 8 oktober vanaf 20.15u het Gloria van Vivaldi uit en enkele werken van Mendelssohn. Locatie: Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 46. Informatie en kaartverkoop: www.projectkoorbrandpunt.nl

SING-IN - Op zondag 9 oktober is er om 20.00 uur een sing-in in de Schaapskooi, Magelhaenstraat 70, met het thema ‘Geloof, hoop en liefde’. Informatie: www.sing-in.nl.

Probeer naar naastenliefde te leven

IK GELOOF (NIET)

De een mist de kerk als kiespijn, de ander kan niet leven zonder zijn of haar kerkelijke gemeenschap. In de rubriek ‘Ik geloof (niet)’ bevragen we meer of minder bekende Amersfoorters over hun relatie met de kerk. Deze keer Paul Strengers (63) oud-wethouder in Amersfoort, advocaat en voorzitter van het festival Dias Latinos.

Paul Strengers: „Het ‘heb uw naaste lief zoals uzelf’ spreekt mij aan.”

Wat heeft u met de kerk?

„Met de kerk als instituut heb ik weinig tot niets. Ik ben wel katholiek opgevoed en heb op een katholieke lagere en middelbare school gezeten. Zoals Reve het zo mooi zei: „De Roomse Kerk is een aardige poppenkast”. Ik hou van theater dus dat spreekt me wel aan, maar dat is niet voldoende om me katholiek te kunnen noemen. Ik heb veel bezwaren tegen de Rooms-Katholieke Kerk: zoals de pretentie dat het het enige ware geloof is en het verbod op voorbehoedsmiddelen in deze overbevolkte wereld. De discriminatie van homoseksuelen en het celibaat voor de geestelijkheid met



Foto van Denderen

miskening van de positie van de vrouw. En het gruwelijke seksuele misbruik door priesters.”

Zijn uw bezwaren van de laatste jaren?

„Die kritiek was er al, maar is absoluut versterkt de laatste jaren door de misstanden die steeds vaker in het nieuws komen.”

Bent u gelovig?

„Ik geloof in het christendom, maar dat staat voor mij niet gelijk aan kerkelijk zijn. Geloven is persoonlijk, daar is geen gebouw met een instituut vol opge-

legde regels voor nodig. Het christelijke uitgangspunt ‘heb uw naaste lief zoals uzelf’ spreekt mij aan, ik doe daar mijn best voor, hoewel dat niet altijd even goed gaat natuurlijk. Deze gedachte vertaal ik ook in mijn werk: als advocaat ben je er steeds mee bezig om problemen zo goed mogelijk te voorkomen of op te lossen, zodat alle partijen uiteindelijk tevreden zijn.”

Als u een kerk zou moeten kiezen, welke is dat dan?

„Dat zou een oecumenische kerk zijn, waar iedereen bij kan horen en geen enkel geloof wordt uitgesloten.”